

Schola Catharina

Hoogfeest van Pasen

Introitus (Ps. 138, 18. 5-6)

Resurrexi, et adhuc tecum sum, alleluia:
posuisti super me manum tuam, alleluia:
mirabilis facta est scientia tua, alleluia.

Domine probasti me, et cognovisti me: tu
cognovisti sessionem meam, et
resurrectionem meam.

Graduale (Ps. 117, 24.1)

Haec dies, quam fecit Dominus:
exsultemus, et laetemur in ea.
Confitemini Domino, quoniam bonus:
quoniam in saeculum misericordia eius.

Alleluia (1 Kor. 5, 7)

Alleluia. Pascha nostrum immolatus est
Christus. Alleluia.

Sequens

Victimae paschali laudes immolent
Christiani.

Agnus redemit oves: Christus innocens
Patri reconciliavit peccatores.

Mors et vita duello confluxere mirando:
dux vitae mortuus regnat vivus.

Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?

Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi
resurgentis;

Angelicis testes, sudarium et vestes.

Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.

Verrezen ben Ik, en nog altijd ben Ik bij U,
alleluia; Gij hebt uw hand op Mij gelegd,
alleluia; wonderbaarlijk gemaakt is uw wijsheid,
alleluia.

Tussenzang (Ps. 138, 1-2):

Heer, Gij hebt mij beproefd, en Gij kent mij:
Gij kent mijn zittten, en mijn wederopstaan.

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt; laat ons
nu jubelen en ons verheugen in hem.

Looft de Heer, omdat Hij goed is: omdat Zijn
barmhartigheid duurt tot in eeuwigheid.

Alleluia. Ons Paaslam is geslacht: Christus.
Alleluia.

Laat ons 't Lam van Pasen loven, 't Lam Gods
met offers eren.

Ja het Lam redt de schapen, Christus brengt door
zijn onschuld ons arme zondaren tot de Vader.

Dood en leven, o wonder, moeten strijden
tezamen Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.

Zeg het ons Maria, wat is 't dat gij gezien hebt?

Het graf van Christus dat leeg was, de glorie van
Hem die opgestaan is;

Engelen als getuigen, de zweetdoek en het
doodskleed.

Mijn hoop, mijn Christus in leven.

Zie Hij gaat u voor naar Galilea

Schola Catharina

Scimus Christum surrexisse a mortuis
vere: tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen, alleluia.

Offertorium (Ps. 75, 9.10)

Terra tremuit, et quievit, dum resurgeret in
iudicio Deus, alleluia.

Communio (1 Kor. 5, 7-8)

Pascha nostrum immolatus est Christus,
alleluia: itaque epulemur in azymis
sinceritatis et veritatis, alleluia.

Confitemini Domino, quoniam bonus,
quoniam in saeculum misericordia eius.

Regina caeli

Regina caeli laetare, alleluia, Quia quem
meruisti portare, alleluia, Resurrexit, sicut
dixit, alleluia, Ora pro nobis Deum,
alleluia.

Waarlijk Christus is verrezen: stond op uit de
doden: Gij Koning, overwinnaar, wees
barmhartig. Amen, alleluia.

De aarde beefde en werd stil, terwijl God
opstond ten oordeel, alleluia.

Ons Paaslam is geslacht, Christus, alleluia; dus
laten wij maaltijd houden met het ongezuurd
brood van oprechtheid en waarheid, alleluia.

Tussenzang (Ps. 117.24,1):

Belijd de Heer, omdat Hij goed is, omdat tot in
eeuwigheid Zijn barmhartigheid duurt.

Koningin van de hemel verheug u, alleluia,
Omdat Hij die gij waardig geweest bent te
dragen, alleluia, verrezen is, zoals Hij gezegd
heeft, alleluia. Bid voor ons tot God, alleluia.