

Schola Catharina

6e Zondag van Pasen

Introitus (Jes. 48, 20)

Vocem iucunditatis annuntiate, et audiatur, alleluia: nuntiate usque ad extremum terrae: liberavit Dominus populum suum, alleluia.

Iubilate Deo omnis terra: Psalmum dicite nomini eius, date gloriam laudi eius.

Verkondigt het met een stem vol blijdschap en laat het gehoord worden, alleluia; verkondigt het tot aan het uiteinde der aarde: de Heer heeft zijn volk bevrijd, alleluia.

Tussenzang (Ps. 65, 1):

Jubelt voor God heel de aarde: Zingt een psalm voor Zijn naam, geeft Hem de eer van een loflied.

Alleluia A en C

Alleluia. Surrexit Christus, et illuxit nobis, quos redemit sanguine suo. Alleluia.

Alleluia. Verrezen is Christus en verlicht heeft Hij ons, die Hij door zijn bloed heeft verlost. Alleluia.

Alleluia B (Joh. 16, 28)

Alleluia. Exivi a Patre, et veni in mundum: iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem. Alleluia.

Alleluia. Uitgegaan ben Ik van de Vader en gekomen in de wereld; weer verlaat Ik de wereld en ga Ik naar de Vader. Alleluia.

Alleluia A (Joh. 14, 18)

Alleluia. Non vos relinquam orphanos: vado, et venio ad vos, et gaudebit cor vestrum. Alleluia.

Alleluia. Ik zal u niet achterlaten als wezen; Ik ga en Ik kom weer tot u, en uw hart zal zich verheugen. Alleluia.

Alleluia B (Joh. 15, 16)

Alleluia. Ego vos elegi de mundo, ut eatis, et fructum afferatis: et fructus vester maneat. Alleluia.

Alleluia. Ik heb u uitgekozen uit de wereld, opdat u gaat en vrucht voortbrengt; en uw vrucht moge blijvend zijn. Alleluia.

Schola Catharina

Alleluia C (Joh. 14, 26)

Alleluia. Spiritus Sanctus docebit vos quaecumque dixero vobis. Alleluia.

Alleluia. De Heilige Geest zal u leren wat Ik u gezegd heb. Alleluia.

Offertorium (Ps. 65, 8.9.20)

Benedicite gentes Dominum Deum nostrum, et obaudite vocem laudis eius: qui posuit animam meam ad vitam, et non dedit commoveri pedes meos: benedictus Dominus, qui non amovit deprecationem meam, et misericordiam suam a me, alleluia.

Zegent, volkeren, de Heer onze God, en verneemt zijn lofzang; die mijn ziel tot leven bracht, en mijn voeten niet deed wankelen. Gezegend zij de Heer, die mijn gebed niet heeft afgewezen, mij zijn erbarming niet onthouden, alleluia.

Communio A (Joh. 14-18)

Non vos relinquam orphanos: veniam ad vos iterum, alleluia: et gaudebit cor vestrum, alleluia.

Ik zal u niet achterlaten als wezen; Ik kom weer tot u, alleluia; en uw hart zal zich verheugen, alleluia.

Laetatus sum in eo quod dixerunt mihi: in domum domini ibimus.

Tussenzang (Ps. 121):

Verheugd ben ik over wat ze mij gezegd hebben: wij gaan naar het huis van de Heer.

Communio B (Joh, 15, 16)

Ego vos elegi de mundo, ut eatis, et fructum afferatis: et fructus vester maneat, alleluia.

Ik heb u uitgekozen uit de wereld, opdat u gaat en vrucht voortbrengt; en uw vrucht moge blijvend zijn, alleluia.

Misericordias Domini in aeternum cantabo, in generationem et generationem annuntiabo veritatem tuam in ore meo.

Tussenzang (Ps. 88, 2):

De barmhartigheid van de Heer zal ik tot in eeuwigheid bezingen, van geslacht tot geslacht zal ik Uw waarheid verkondigen met mijn mond.

Communio C (Joh. 14, 26)

Spiritus Sanctus docebit vos, alleluia: quaecumque dixero vobis, alleluia.

De Heilige Geest zal u leren, alleluia, alles wat Ik u gezegd heb, alleluia.

Miserere mei, Deus, secundum misericordiam tuam.

Tussenzang (Ps. 50, 3a):

Wees mij barmhartig Heer, naargelang Uw barmhartigheid.