

Schola Catharina

2e Zondag van Pasen / Beloken Pasen

Introitus (1 Petr. 2,2)

Quasi modo geniti infantes, alleluia:
rationabiles, sine dolo lac concupiscite,
alleluia.

Exsultate Deo adiutorio nostro: iubilate
Deo Iacob.

Zoals pasgeboren kinderen verlangen naar melk,
alleluia, moet jij, geestelijk, onvervalst,
verlangen naar voedsel, alleluia.

Tussenzang (ps. 80,2):

Juicht voor God onze helper: jubelt voor de
God van Jacob.

Alleluia (Mt. 28, 7)

Alleluia. In die resurrectionis meae, dicit
Dominus, praecedam vos in Galileam.
Alleluia.

Alleluia. Op de dag van mijn verrijzenis, zegt de
Heer, zal Ik u voorgaan naar Galilea. Alleluia

Alleluia (Joh. 20, 26)

Alleluia. Post dies octo, ianuis clausis,
stetit Iesus in medio discipulorum suorum,
et dixit: Pax vobis. Alleluia.

Alleluia. Na acht dagen, terwijl de deuren
gesloten waren, kwam Jezus te midden van zijn
leerlingen staan en zei: Vrede zij u. Alleluia.

Sequens

Victimae paschali laudes immolent
Christiani.

Agnus redemit oves: Christus innocens
Patri reconciliavit peccatores.

Mors et vita duello conflixere mirando:
dux vitae mortuus regnat vivus.

Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?

Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi
resurgentis;

Angelicos testes, sudarium et vestes.

Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.

Scimus Christum surrexisse a mortuis
vere: tu nobis, victor Rex, miserere.

Laat ons 't Lam van Pasen loven, 't Lam Gods
met offers eren.

Ja het Lam redt de schapen, Christus brengt door
zijn onschuld ons arme zondaren tot de Vader.

Dood en leven, o wonder, moeten strijden
tezamen Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning
Zeg het ons Maria, wat is 't dat jij gezien hebt?

Het graf van Christus dat leeg was, de glorie van
Hem die opgestaan is;

Engelen als getuigen, de zweetdoek en het
doodskleed.

Mijn hoop, mijn Christus in leven.

Zie Hij gaat u voor naar Galilea.

Waarlijk Christus is verrezen: stond op uit de
dode: Gij Koning, overwinnaar, wees

Schola Catharina

barmhartig.

Schola Catharina

Offertorium (Mt. 28, 2.5-6)

Angelus Domini descendit de caelo, et dixit mulieribus: Quem quaeritis, surrexit, sicut dixit, alleluia.

Een Engel van de Heer daalde uit de hemel en zei tot de vrouwen: Die gij zoekt, Hij is verrezen, zoals Hij gezegd heeft, alleluia.

Communio (Joh. 20, 27)

Mitte manum tuam, et cognosce loca clavorum, alleluia: et noli esse incredulus, sed fidelis, alleluia.

Kom met uw hand en voel de plaatsen van de spijkers, alleluia, en wil niet langer ongelovig zijn, maar gelovig, alleluia.

Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius.

Tussenzang (Ps. 117):

Belijd de Heer, omdat Hij goed is, omdat tot in eeuwigheid Zijn barmhartigheid duurt.